

Nieuws uit Rwanda



Nieuwsbrief dorpsprogramma Rusizi

Beste sponsor,

In 2022 waren de verschillende projecten in Rusizi heel succesvol. Mede dankzij u werden kwetsbare kinderen, jongeren, vrouwen en huishoudens versterkt. De focus lag met name op (de bouw van) peuter-/kleuterscholen, het trainen van kinderen en ouders en het versterken van zelfhulpgroepen. In deze nieuwsbrief delen we graag verschillen resultaten en uitdagingen van het afgelopen jaar met u.



Foto: Samen leren op school

We bouwden een nieuwe
peuter-/kleuterschool voor
181 kinderen

160 ouders deden mee
aan ouderschapstrainingen

Resultaten

1. Hoera, **een nieuwe peuter-/kleuterschool!** We bouwden een gebouw met drie klaslokalen, een docentenkamer, toiletten en een watertank op het dak. Bij het gebouw legden we een moestuin aan zodat de leerlingen extra gezond eten krijgen. De school is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. En ook ouders kunnen op deze school terecht: in de moestuin kunnen zij meer leren over tuinieren.
2. Ouders die met hun kinderen buitenspelen met zelfgemaakt speelgoed. Dat is het prachtige resultaat van de ouderschapstraining die ouders volgden. De training was speciaal voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar of van 4 tot 7 jaar oud. Het effect ervan werd snel duidelijk: relaties tussen ouders en kinderen veranderden zichtbaar en **kinderen genieten nu regelmatig van heerlijk spelen met hun ouders.**
3. Op verschillende scholen zetten we het Green Curriculum Concept (het Groene Leerplan) uit. In lijn met het overheidsprogramma om schoolvoeding te bevorderen, richtten we op verschillende plekken **schooltuinen** in: zowel bij peuter-/kleuterscholen als bij middelbare scholen. Het overschot van groenten wordt verkocht. Dit leverde in 2022 ruim 580 euro op, die weer in schoolvoeding kon worden geïnvesteerd. Dit werd opnieuw in schoolvoeding geïnvesteerd.

Uitdagingen

1. In de eerdergenoemde, nieuwe peuter-/kleuterschool is eigenlijk maar ruimte voor 120 kinderen. Dat er nu meer dan 180 kinderen naar school gaan is mooi, maar niet bevorderlijk voor kinderen om geconcentreerd te blijven. **We pleiten nu dan ook voor de bouw van meer klaslokalen**, zodat elk kind op een prettige manier in de klas kan zitten.
2. Om de opbrengst van het land te vergroten bespuiten steeds meer boeren hun land met gif. Maar dit is dodelijk voor bijen, waardoor er minder honing gemaakt wordt. Kinderen krijgen minder honing en ouders die honing verkopen krijgen minder inkomsten. **Nu adviseren we boeren de pesticiden 's avonds te gebruiken**. Zo zijn ze verdampt tegen de tijd dat bijen de volgende ochtend nectar komen halen.
3. Het gebeurt wel eens dat ouders naar een ander deel van het land verhuizen in de zoektocht naar betere landbouwgrond. Maar **helaas zijn niet overal in Rwanda kindergroepen of toegang tot scholen zoals in Rusizi**. Het gevolg is dat kinderen vaker een klas over moeten doen of zelfs helemaal moeten stoppen met school omdat er geen nabijgelegen school is.

Dankbare ouders

In het dichtbevolkte Rusizi was een nieuwe peuter-/kleuterschool meer dan welkom. "We leerden dat 0 tot 6 jaar een kritieke leeftijdsgroep is", vertelt Wellars, een van de ouders. "En met dit nieuwe gebouw brengen we onze kinderen graag naar school." Ouders wisselen dit onderling af. "Vandaag ben ik aan de beurt om onze buurkinderen ook naar school te brengen", zegt Antoine. "We zijn heel dankbaar dat onze kinderen nu de kans krijgen zich in een goede omgeving te ontwikkelen."

Foto: Een veilige plek voor jonge kinderen



Francine werd zelfstandig én ondernemer

Francine sloot zich aan bij een zelfhulpgroep in een poging armoede en honger te overwinnen: "Onze familie leefde doelloos, met maar heel weinig inkomen en zonder hoop. We leden onder pure onwetendheid."

Francine leerde een eigen bedrijf opzetten en met een lening vanuit de zelfhulpgroep ging Francine aan de slag. Nu koopt ze melk in die ze in DR Congo weer verkoopt. Dit levert haar een mooi bedrag per week op. Haar kinderen vertellen: "Mama komt nu thuis met vlees, eieren of vis als ze van de markt komt. En vroeger gingen we naar school in oude kleren, maar nu koopt mama schooluniformen en schoenen voor ons en mooie kleren voor de zondag."

Foto: Francine heeft een succesvol bedrijf



Blijft u bidden voor de kinderen en gezinnen in Rusizi? Uw steun blijft hard nodig!

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

 Bel (038) 460 4648 of  mail naar info@redeenkind.nl