

LITURGIE

voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Neeltje Aafje van Deursen - Douw - Nel -

* 25 - 11 -1933

† 18 - 10 -2021



Datum: zaterdag 23 oktober 2021
Locatie: Goede Herderkerk te Barneveld
Voorganger: ds. F. van Deursen
Organist: dhr. J. Ouwehand

Inleidende muziek: 'Bist du bei mir'

Votum

Woord van welkom

Zingen: Psalm 138 vers 1 en 4

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijt
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

4. Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Gebed

Zingen: Psalm 103 vers 1 en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Bijdrage van de kinderen

Zingen: Psalm 133 vers 3

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 vers 50 - 58

- 50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.
- 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden,
- 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
- 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.
- 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen.'
- 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?'
- 56 De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
- 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
- 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Zingen: Psalm 89 vers 1 en 7

1. Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig thuis, vast als de hemel zelve.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Prediking

Zingen: Psalm 68 vers 10

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Zingen: 'Hij is waarlijk opgestaan'

(Melodie: 'Eens als de bazuinen klinken')
(Auteur: Johan Klein)

1. Alle mensen moeten sterven -
zo ook Christus, onze Heer:
Hij moest zich zijn bruid verwerven
door zijn dood, beroofd van eer.
Maar Hij leeft nu,
en Hij geeft u
op zijn dag uw leven weer!

2. Indien Christus niet zou leven,
als Hij dood was voor altijd,
dan was ons geen hoop gebleven,
maar slechts schuld en donkerheid.
Wij gelóven
dat Hij boven
leeft en plaats voor ons bereidt.

3. Laat die hoop u niet ontroven!
Mensenwijsheid zal vergaan -
blijf God op zijn woord geloven,
zoals Christus heeft gedaan.
Christnen, buigt u
en getuigt nu:
Hij is waarlijk opgestaan!

4. Eens zal Jezus wederkomen:
wie op aard verwacht Hem dan?
Elke macht zal Hij onttronen:
Die de dood zijn kracht ontnam.
En wij zingen,
Hem omringend:
Lof zij het geslachte Lam!

Uitleidend orgelspel: 'Daar juicht een toon'