



Gespreksvragen voor groepen

bij Exodus 3 en 4 (preek 3, serie Mozes)

Bij deze preek past Studie 4 uit het EW-gespreksstofboekje "In de voetstappen van Mozes"

1. Mozes had nogal wat meegemaakt in zijn leven. Zijn er teleurstellingen in jouw leven, die je in de weg staan bij het dienen van God? Kun je er iets over vertellen?
2. Het leven van Mozes is te verdelen in drie periodes van 40 jaar. Zijn er verschillende periodes in jouw leven aan te wijzen. Hoe zou je die karakteriseren?
3. Mozes kwam met vijf excuses als reactie op Gods roeping voor hem. Zie je die reacties bij je zelf terug? Wat weerhoudt ons vaak om Gods wegen te gaan?
4. Wat betekent de Godsnaam "IK BEN"? Welk beeld heb je zelf vooral van God. Heb je ervaren dat GOD ER IS in moeite en verdriet? Hoe?
5. "Ons falen en onze twijfels hebben niet het laatste woord in Gods plan." Ben je het met die stelling eens? Noem voorbeelden van bijbelse figuren die ook ernstig faalden of onwillig waren Gods wil te doen. Hoe herken je dat in je eigen leven?
6. Welke "Ik- Ben"- uitspraken deed Jezus volgens het Johannes evangelie? Welke spreekt je het meeste aan en waarom?
7. Jezus zegt tegen zijn volgelingen "Ik ben met jullie" – Matteüs 28: 18-21. Geldt die belofte ook voor ons? In welk verband zegt Jezus dit?
8. Wat zou de HEER jou/ons vragen op dit moment? Hoe kun je dat toepassen?