



Gesprekspijler



**7. 'iets geven van jezelf'
Over het achtste gebod: Steel niet!**



OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

A. KERNGEDACHTE

Bij het bespreken van de tien geboden kun je het gevoel krijgen dat het hier vooral gaat om wat je niet moet doen. De intentie van deze geboden is echter veel positiever: ze wijzen ons de weg naar de vrijheid van Gods wil. Leef je volgens deze principes, dan bloeit je leven op. Met het achtste gebod vragen we ons af hoe we met onze bezittingen de Heer mogen dienen. Het draait daarbij weer om ons hart, om iets ‘geven van jezelf’.

B. IJSBREKER

Heb je ooit met diefstal te maken gehad? Deel in de groep kort ervaringen. Hoe voelt het om bestolen te worden? Is verlies van bezit het ergste dat je kan overkomen? Wat doet het met mensen als je je niet veilig voelt in je eigen leefomgeving?

C. DE BIJBEL OPEN

Lees Efeziërs 2 vers 4–10 (Voor meer ‘graafwerk’, zie ook Matteus 5 vers 17–48)

1. „U was dood...”, zo begint Paulus in Efeziërs 2 vers 1. Hoe kun je nu al dood zijn terwijl je nog leeft? Wat bedoelt Paulus hier?
2. ‘Met Christus levend gemaakt’ staat in Efeziërs 4 vers 5. Voel je dat ook zo?
3. Hoe verhoudt Gods genade zicht met onze daden, keuzes, werken?
4. Is Gods wet overbodig voor wie leeft van Gods genade? (Zie Efeziërs 2 vers 8–9. Hier kun je nog Romeinen 13 vers 8–10 of Matteus 5 vers 17–20 bij lezen.
5. Wat drijft ons op „de weg van de goede daden” uit Efeziërs 2 vers 10? Hoe kun je je eigen hulp, geld of spullen daarbij inzetten?

D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

Lees Efeziërs 4 vers 21b tot 5 vers 2, te beginnen bij “Door Jezus wordt duidelijk...”

1. Wat wordt duidelijk door Jezus? Heeft dit met Kerst te maken?
2. ‘De oude mens afleggen’. Hoe wordt dit in Efeziërs 4 vers 25 tot 5 vers 20 ingevuld?
3. ‘De nieuwe mens aantrekken’. Hoe wordt dat toegelicht?
4. ‘De Heilige Geest bedroeven of doven’. Wat wordt daarmee bedoeld, wat zijn de gevolgen en kun je de Geest ook juist aanwakkeren?

5. 'Niet stelen' wordt door Paulus in vers 27 doorgetrokken. Hoe bracht hij dit in praktijk volgens Handelingen 20 vers 33-35?
6. Waarom maakt geven gelukkiger dan ontvangen? Wat heeft dit te maken met bijbelse noties over genade en rentmeesterschap?

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

Kun je als groeigroep iets doen waardoor we niet alleen theoretisch en slechts met elkaar bezig zijn? Brainstorm over drie ideeën, kies er één uit en maak 'm concreet.

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef 'hangen' en waar je meer over wilt weten? Misschien leeft jouw punt in meer groepen en kan er in het vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mail er over naar gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen.

G. AFSLUITING

Vaak zijn zij die stelen zelf ook slachtoffer. Hoe kun je voor hen bidden?
Wat drijft mensen in onze wereld en samenleving tot diefstal en bedrog?
Zijn wij als rijke gelovigen in staat duivelse spiralen te doorbreken?