



6. DE CHRISTELIJKE SEKSUELE MORAAAL (7^E GEBOD)

OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen? Het vraagt onderling vertrouwen om tere zaken met elkaar te bespreken. Laten we proberen elkaar niet te overvragen.

A. KERNGEDACHTE

Gaan christen-zijn en plezierige beleving van je seksualiteit wel samen? Of is seks voor een christen alleen mogelijk onder omstandigheden die zeer streng bewaakt moeten worden?

En kan het dan nog wel fijn zijn? Welk doel hebben het zevende gebod en de uitleg ervan door de Heer in Mattheüs 5 vers 27 en verder eigenlijk?

Kunnen wij – die zijn opgegroeid in de 20/21e eeuw - hier nog wel begrip voor opbrengen?

B. IJSBREKER

(Deze is ook voor de mannen :-)) Wat is het meest romantische verhaal (boek, film) dat jullie kennen? Wat vind je er zo mooi aan aan?

C. DE BIJBEL OPEN

Lees Mattheüs 5 vers 27-37, het is de uitleg van het zevende gebod door de Heer Jezus.

Voor de mannen:

1. Wat gebeurt er met je als je dit op je in laat werken? Maak eens een lijstje: wat vind je mogelijk, moeilijk of onmogelijk?

Voor de vrouwen:

2. Vervang in de gelezen bijbelteksten ‘vrouw’ door ‘man’ en ‘haar’ door ‘hem’. Is dit gedeelte op jullie van toepassing? Waarom wel/niet?

3. Moet je dit gebod van de Heer letterlijk opvatten? Waarom wel/niet?

4. Vraagt de Heer Jezus van ons iets dat in feite onmogelijk is?

5. Is lust altijd zonde?
6. Het verbod op echtscheiding (verstoting) staat in tussen toelaten van lust waar dat niet kan en het breken van de eed. Is dat bewust zo gedaan? Waarom wel/niet?

D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

‘Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlamvend vuur, een laaiende vlam.’ (Hooglied 8,6).

1. Hoe kun je er voor zorgen dat deze hartstocht niet zo sterk wordt, dat hij jou over de grenzen van dit gebod heen sleurt?
2. Kijk nog eens terug naar het bijbelgedeelte in Mattheüs 5, welke raad geeft de Heer Jezus ons daar in feite?
3. Wat moet jij in je leven ‘amputeren’?
4. Zondag 41 van de catechismus legt het 7^e gebod ook uit als een verbod op onreine (=onzuivere) gedachten. Wat zijn dat? En wat zijn zuivere gedachten?
5. Hoe gaan we om met mensen/familieleden die Gods grenzen op dit gebied niet respecteren?
6. Het tegengaan van ‘misbruik’ van de seksualiteit kan in onze samenleving een hele strijd worden. Kunnen christenen elkaar hier bij helpen? Zo ja, hoe?
7. Wat ziet jij voor jezelf als christen als de ideale situatie in het kader van wat God hier zegt?

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

1. Wat kun je voor jezelf veranderen zodat je sterker staat in het intact houden van Gods bedoeling?

2. Welke lessen heb je in de praktijk geleerd en zou je door kunnen geven aan anderen?
3. Hoe kun je bidden voor toepassing van deze lessen?
4. Wat kunnen wij als gemeente voor alleenstaanden betekenen?

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je meer over wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen.

G. AFSLUITING

Inventariseer of er concrete punten naar voren zijn gekomen om samen (hardop) voor te bidden.

‘Liefde is het enige dat meer
wordt als je het samen deelt’