



12. KUN JE 'BETER' LEREN BIDDEN? (GEBED 3)

en uitgave van NGK De Ontmoeting

Pijlers
van ons geloof

OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

A. KERNGEDACHTE

Veel mensen vinden bidden moeilijk. Doen zij soms iets fout? De Heer Jezus leert ons dat het bij bidden gaat om wat er in je hart leeft en niet zozeer over hoe je iets bidt.

B. IJSBREKER

Kinderen kunnen heel bijgelovig zijn: ‘als ik niet op de zwarte tegels loop, krijg ik thuis een ijsje.’ Kun jij je van jezelf nog een grappig bijgeloof herinneren?

C. DE BIJBEL OPEN

Is er een manier van bidden waar God echt niet naar luistert? Of verhoort Hij een gebed juist eerder als wij het op een bepaalde manier bidden? In Marcus 7 vers 1-13 komen drie lichaamsdelen voor: handen, lippen en hart.

1. Wat is in de ogen van God het belangrijkste lichaamsdeel? Waarom denk je dat?

2. Wat is de centrale zin in dit bijbelgedeelte?
Kun je die uitleggen?

3. Waarover gaat het eigenlijk in dit gesprek?

4 Het citaat uit de tekst komt uit Jesaja 29 vers 13. Het is daar iets uitgebreider. Wat is de boodschap van deze tekst voor ons nu?

D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

Ik ga uit van de **stelling** dat de meeste mensen het moeilijk vinden om tot bidden te komen óf om het bidden vol te houden.

1. Klopt dit wat jullie betreft? Waarom wel/niet?
2. Heb je wel eens je toevlucht genomen tot het gebruiken van speciale zinnen, speciale woorden of een bijzondere formulering in je gebed?
3. Welke rol speelt de zin ‘in Jezus naam’ in jullie gebed?
4. Geven de eerder genoemde teksten nieuwe inzichten voor onze manier van bidden? Waarom wel/niet?
5. Wat vind je van de uitspraak:
„Het is alsof God weet dat er vragen onder mijn vragen liggen en dat zijn precies de vragen die Hij beantwoordt“

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

Kun je eigenlijk beter leren bidden? Waar let de Heer vooral op? Is er nog iets dat ik bij mezelf zou kunnen veranderen?

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je meer over wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen.

G. AFSLUITING

Sluit de bijeenkomst af met een (kring)gebed.



**Ik schreef altijd in mijn agenda:
'7.00-7.30 uur bidden'
Maar heel vaak hield ik me daar
niet aan. Het was één van die
dingen die er bij bleef.
Nu schrijf ik op:
'7.00-7.30 uur: God.'**