



Pijlers

van ons geloof



15. Luisterend bidden met Nehemia (Gebed 6)

– Een uitgave van NGK De Ontmoeting –

OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

A. KERNGEDACHTE

De vorige keer zagen we hoe Nehemia vanuit Babel bad voor de situatie van zijn volk in Jeruzalem. Hij ging terug als politiek leider om de muren rondom de verwoeste stad te herstellen. Na het fysieke herstel van de stad volgt een geestelijke vernieuwing die in Nehemia 8 tot 10 wordt beschreven. In Nehemia 8 zien we hoe Gods wetboek wordt gelezen en uitgelegd. In Nehemia 9 zien we een voorbeeld van luisterend bidden als antwoord erop.

B. IJSBREKER

Waar hebben we volgens jou in onze huidige tijd juist meer behoefte aan en wat mag minder worden? En waarom vind je dat?

C. DE BIJBEL OPEN

Lees samen het publieke gebed in Nehemia 9 vers 1 tot en met 17 en vers 32 tot en met 37.

1. Wat leert dit gebed over de HEER? Is ons beeld van Hem anders? Waarom wel/niet?
2. Eerder die maand vierde men zeven dagen lang het Loofhuttenfeest en las men elke dag uit Gods wetten (Nehemia 8 vers 18).
Welke indruk maakte dit? (Zie hoofdstuk 8 vers 8 en 9 en 9 vers 1 tot en met 4). Hoe en wanneer ben jij geraakt door Gods Woord?

3. Volgens hoofdstuk 8 vers 10 tot en met 12 is er naast schuldbelijdenis ook plek voor feesten. Zijn die beide aspecten in onze gemeente in evenwicht, bijvoorbeeld nu we weer toelevan naar Goede Vrijdag en Pasen?
4. 'De vreugde die de HEER geeft is uw kracht'. Hoe kunnen we aan dankbaarheid en blijdschap meer ruimte geven?
5. 'Zij beleden schuld...' (Hoofdstuk 9 vers 2). Noem eens dingen die wij voor onszelf, voor ons volk en voor onze voorouders moeten belijden.
Waarom is het gebed van Jezus in Lukas 23 vers 34 daarbij van belang?
6. Verdiepingsvraag: Zoals men in Nehemia 9 bad, deed Jezus dat ook voor ons in Johannes 17 vers 15-23. Welke overeenkomsten zie je?

D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

1. Het Loofhuttenfeest wordt nog altijd gevierd door de Joden. Op de achtste dag is het feest van Simchat Thora, het feest van de vreugde over de Wet. Men danst dan met de Thorarollen. Hoe tonen wij dat we dankbaar zijn voor Gods Woord en Zijn verlossende daden?
2. Wij leven in een drukke tijd en cultuur. Er komt daardoor tegenwoordig meer aandacht voor stil worden, mindfulness en onthaasting. Op welke manieren luister jij te midden van alle andere stemmen naar Gods stem?
3. Wat kan het effect van Gods Woord zijn volgens Psalm 19 vers 8 en 9? De Bijbel wordt ook een lamp voor je voet of een tweesnijdend zwaard genoemd. Kun je voorbeelden geven hoe dit werkt bij ons/jou?
4. In Nehemia 4 vers 1 tot en met 3 lees je over tegenwerking van buitenaf en in vers 10 staat wat men eraan deed. Hoe komt zulke tegenwerking vandaag de dag nog voor?

5. In Nehemia 13 vers 23 tot en met 25 lees je over tegenwerking/verval van binnenuit. Hoe komt zulk verval tegenwoordig voor en wat kunnen we eraan doen?

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

Nehemia gaf veel voor het werk van God. In 5 vers 18 en 19 zie je wat het hem elke dag kostte. Wat hebben wij over voor Gods werk? Is dat genoeg?

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef 'hangen' en waar je meer over wilt weten? Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig. Mail dan naar gg@ngkdeontmoeting.nl.

G. AFSLUITING

Nehemia 9 vormt een prachtig gebed. Probeer het in tweetallen te vertalen naar onze gemeente in twee of drie geschreven kernzinnen. Sluit deze bijeenkomst dan af door dit in de groep voor te lezen.