



Gesprekspijler



1. GOD IS ONZE VADER...OF TOCH NIET?



OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

A. KERNGEDACHTE

‘God is onze Vader’, klinkt in onze kringen zó gewoon, dat het bijzondere ervan ons meestal ontgaat. Stel je voor: de ‘Allerhoogst Denkbare’ is familie van mij, gewone burger in Barneveld en omgeving. Maar dat is ook kwetsbaar: Wat kun je Hem missen als je het moeilijk hebt! Of niet?

B. IJSBREKER

Vertel elkaar wat het leukste cadeau was dat je als kind ooit hebt gekregen? (En van wie kreeg je het?)

C. DE BIJBEL OPEN

Lees Mattheus 7:1–11. In vers 1–6 verbiedt de Heer zijn volgelingen een ander te (ver)oordelen, wees liever kritisch op jezelf. In vers 7–11 lees je over de positieve keerzijde: (ver)oordeel niet, bid liever! Volgens de Heer mag je veel van je vragen aan God je Vader verwachten. Opvallend: de Heer Jezus lijkt er van uit te gaan dat we het moeilijk vinden om God als Vader te blijven zien!

Zie ook de preek: www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/pijlers/

1. Wat raakt je in dit gedeelte? Waarom?
2. Wat vind je moeilijk aan dit gedeelte? Waarom?
3. Wat leer je in dit gedeelte over Gods karakter?
4. Wat leert de Heer Jezus ons over óns karakter?

D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

Als we teleurgesteld zijn in God de Vader, hebben we als mensen de neiging om korte metten te maken met God: ‘God is geen God en als Hij wel God is, is Hij niet goed!’, een kort antwoord op de moeilijke vraag: ‘Waarom is er zoveel ellende op onze wereld?’

Is het een té kort antwoord? We begrijpen immers niet alles (meteen) wat de Vader voor ons doet, maar is Hij daarom niet langer onze goede Vader?

1. Hoe zou een langer antwoord op die ‘waarom’ vraag eruit kunnen zien?
2. Vraag voor mij zelf: ‘Hoe lang duurt mijn vertrouwen in God de Vader? Ga ik ook zo met mijn eigen ouders om?’
3. Welk antwoord geef ik aan mensen die mij vragen: ‘Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld?’

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

Maak een rondje: zijn er onderwerpen waarover je de komende weken met God in gesprek wilt omdat jet teleurgesteld bent?

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je meer over wilt weten? Vraag het één van de

predikanten. Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen.

G. AFSLUITING

Inventariseer of er concrete punten naar voren zijn gekomen om samen (hardop) voor te bidden.



Deze Gesprekspijler verschijnt tijdens de jaarthemaperiode 2013–2014 wekelijks op zondag en biedt houvast in de gesprekken over het jaarthema 'Pijlers van ons geloof'. Download nieuwe Gesprekspijlers via www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/pijlers