



# Gesprekspijler



## 2. JEZUS LEEFT! IN ONS? – OVER GOD DE ZOON



## OVER DEZE GESPREKSPIJLER

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

### A. KERNGEDACHTTE

Jezus is voor ons het spiegelbeeld van God de Vader. Hij heeft met ALLES op aarde én in de hemel te maken. In schepping en herschepping mogen wij Zijn grootheid ervaren.

### B. IJSBREKER

Kolossenzen 1 vers 15–20 behoort waarschijnlijk één van de eerste christelijke liederen. Kun jij zelf een mooi lied noemen dat over Jezus gaat? Waarom raakt het jou? Maak een rondje.

### C. DE BIJBEL OPEN

Lees met elkaar Kolossenzen 1 vers 12–23. Lees of luister de preek over dit Bijbelgedeelte via de website [www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/pijlers](http://www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/pijlers)

Het gaat hier vooral over wie Jezus Christus is, wat Hij doet en over wat Zijn werk voor ons betekent. Hier wordt zichtbaar hoe indrukwekkend Jezus is. De verzen 15 tot met 20 zijn een lied of gedicht over Jezus. Het woord ‘alles’ wordt vaak gebruikt: door Jezus is alles geschapen en door Jezus is alles herschapen, dat is nogal wat.

1. Wat is je in de avondmaalsdienst en preek hierover opgevallen?
2. Wat vind je moeilijk aan dit bijbelgedeelte? Waarom?
3. Wat leer je hier over Jezus dat je niet eerder ontdekte?

4. Zijn we al overgebracht uit de macht van de duisternis naar Gods rijk of moet dat nog gebeuren? (Zie vers 12–13)
5. Hoe vaak tel je de aanduiding ‘alles’ in vers 15–20?
6. Wat wordt ermee bedoeld?

## D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?

De verzen 15 tot en met 17 van Kolossenzen 1 gaan over de relatie van Jezus tot de schepping. Wat betekent het voor ons dat Jezus Oorsprong en Heer is van de schepping? Wat betekent dit voor hoe wij omgaan met de schepping, inclusief onszelf?

In vers 18 tot en met 20 gaat het over Jezus als de Herschepper. Wat herstelt Jezus in onze levens?

Hoe voelt het dat je dankzij Jezus als ‘heilig, zuiver en onberispelijk’ wordt beschouwd? Klopt dat eigenlijk wel met onze beleving en levenspraktijk? Waarom wel/niet?

Jezus zei dat wij in Hem moeten blijven en dat Hij in ons blijft (Johannes 5 vers 6). Hoe leeft Jezus in jouw leven, in ons midden? Wanneer ervaar je dat in het bijzonder?

## E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?

Wat spreekt je het meeste aan in de praktische gevolgen van het nieuwe leven in Christus die Paulus opsomt in Kolossenzen 3 vers 5 tot en met 17? Vertel eens waarom?

Hoe kunnen wij God weerspiegelen in ons leven?

## F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef 'hangen' en waar je meer over wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar [gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl](mailto:gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl). Uiteraard kun je dat ook als groep doen.

## G. AFSLUITING

Inventariseer of er concrete punten naar voren zijn gekomen om samen (hardop) voor te bidden.