



Luk. 10,38-42 – preek – VB – 20-01-2013

2

Hart voor Mensen! 1. Meer van de Meester

Op 10 april 2011, bijna twee jaar geleden, eindigde het project 'Feest van Genade'

De laatste dag (dag 42) in het boekje Feest van Genade besloot toen met:

“Hoe we dan anders zouden moeten zijn?”

Door de vrucht van de Geest – in de eerste plaats liefde- te tonen

Dat kan alleen als we vol willen worden van de Heilige Geest.”

En het allerlaatst stond er dit gebed: *“Vader in de hemel... Laat de tijd die U mij hier op aarde geeft tot zegen zijn van mijn familie, kerk en ongelovige omgeving... Om Jezus' wil. Amen.*

Vandaag op 20 januari 2013 beginnen we met de bezinning op de vraag *hoe* we meer tot zegen van familie, vrienden, gemeenteleden en medemensen kunnen zijn in het project ‘Hart voor Mensen.’ Want is het niet zo dat we nogal eens een kloof ervaren tussen wat we heel graag willen en wat er werkelijk van terecht komt. Hoe overbrug je die relatiekloof?, is de hoofdvraag tijdens ons project.

En deze eerste projectweek beginnen we met de stelling:

“Er is niets belangrijker dan relaties!” | |

En dat is zo hè, we hebben het net gelezen, we kunnen er niet om heen! *'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.*

³⁸ *Dat is het grootste en eerste gebod.*

³⁹ *Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.*

⁴⁰ *Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'* (Mat 22:37-40 NBV)

“Twee relaties die het allerbelangrijkste zijn, die met God én de naaste...
Groter dan grootst kan niet, belangrijker dan belangrijkste bestaat niet.
Fundamenteler dan ‘de grondslag van alles’ is er niet.
Hier stuiten we op rotsgrond! Relaties zijn het allerbelangrijkst!

En toch... dat mág dan zo zijn –we kunnen er niet om heen- wil ons
gevoel wel mee? Ja die relatie met God gaat nog wel, maar die met de
medemensen?

Dat vinden we al gauw idealistisch, onnatuurlijk en moeilijk.
idealistisch ...dit kan eigenlijk helemaal niet. Kijk nou eens om je heen, dit
is zo ongeveer het meest overtreden gebod onder ons mensen.
onnatuurlijk ...moet ik dan over allerlei vervelende ervaringen
heenstappen... dat wil ik niet eens. Ik hou maar liever afstand!
En moeilijk, nou!... ik weet niet hoe ik dit moet doen!

We lopen met dit project een levensgroot gevaar. NI. dat het ‘het zou mooi zijn als...’ –weken worden. Henk en ik spreken jullie 6 zondagen dierbaar toe vanaf dit podium en daarna gaan jullie er dierbaar over praten in de groeigroepen, maar er komt gewoon maar heel weinig van. Dat weten we nu al!

Broers en zussen dat is niet de bedoeling van deze weken!

Hoe?

We weten niet hoe we dit kunnen... dat is toch onze belangrijkste vraag? Maar we vinden het wel mooi: het is een prachtig gebod.

Stel je nou eens voor dat je dit kon,
maar dit kan helemaal niet, denken wij!

Dat kun je ook met schaatsen hebben. Je staat langs de kant en je ziet ze voorbij komen. Diep door knieën, mooi gekromd, zweven ze met lange slagen voorbij. Prachtig om te zien. En niet alleen jongeren maar ook

ouderen. Je ziet dat veel mensen dit kunnen, en je ziet ze er lol in hebben.

Dus is het voor jou ook niet onmogelijk; jij bent toch ook een mens! Ja maar jij hebt het nooit geleerd. En tussen jou aan de kant en die mensen op het ijs liggen glad, zwart, ijs, blauwe plekken van het vallen, pijnlijke enkels, scheuren in het ijs, botbreuken als je niet uitkijkt, wakken waar je in kunt verdrinken...hindernissen te over.

En jij denkt dat riskeer ik allemaal niet, dat leer ik toch nooit meer! Dat kan *ik* niet. Dat is alleen voor een speciaal slag mensen.

Dat kun je net zo met liefdevolle relaties hebben. Dat is voor een speciaal slag mensen, die –heel sociaal- daar plezier hebben. Maar niets voor mij, ik ben niet zo.

Broers en zussen. Voor het feit dat je niet kunt schaatsen kunt, kun je terecht verontschuldigen aanvoeren zoals zwakke enkels. Sommige

mensen zullen het nooit kunnen leren. Die blijven altijd naast hun schaatsen staan.

Maar voor 'niet liefhebben' hebben we geen verontschuldiging: wij zijn stuk voor stuk gemaakt voor liefde en relaties. Gemaakt naar het beeld van God –Vader, Zoon en Heilige Geest; ze zijn altijd met hun drieën- , kijk dat is het voorbeeld voor alle relaties! Wij zijn met dezelfde bedrading geschapen. Gemaakt om relaties aan te gaan. 'Het is niet goed dat de mens alleen is' [Gen. 2,18] hoor je de Maker van de mens zeggen. Geen relaties is niet goed! Dat geldt niet alleen voor je huwelijk dat geldt voor mensen sowieso.

Ja maar, zeggen sommigen dan, je rekent de zondeval niet mee. Sinds de eerste zonde voldoen mensen niet meer aan het beeld van God. Kijk maar, na die eerste zonde, gaan de relaties er als eerste aan. Kaïn negeert God, die hem waarschuwt en slaat vervolgens zijn broer Abel dood. Twee relaties die kapot gaan.

Broers en zussen, een tijd lang konden mensen zich terecht op die eerste zonde beroepen, maar sinds komst van onze Heer Jezus kan dat niet meer. Als je verlost bent door de Heer Jezus, kun je dan nog zeggen: ‘ach we zijn nu eenmaal zondig!’ Nee! || Hij heeft je ziel en je leven van de zonde losgekoppeld!

We hebben geen excuus meer! *Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?* (Rom. 6,2 NBV), schrijft Paulus.

Gestorven met Jezus, ben je opgestaan in een nieuw leven. Dat krijgt ook zijn gevolgen in onze relaties.

Als je bij Jezus hoort, ben je nu onderweg in je nieuwe leven.

En dat nieuwe leven is er niet in één keer, maar je kun beslist vooruit. Er valt veel voor je te leren.

En dat betekent dat jij niet langer aan de kant kunt blijven staan, maar het ijs op kunt, ja met vallen en opstaan, kans op zere enkels, struikelen in een scheur, rijden in een wak, maar je kunt het leren!

Eerst aarzelend achter de grote stoel. Ondersteund door de Heer zoals je moeder je in het begin overeind houdt bij het schaatsen
Zoals je moeder je leert schaatsen wil je Heer je leren liefhebben.

Maar de wonden dan?

En weer kan ik me voorstellen dat dit wel je hoofd raakt –dit staat er allemaal wel-, maar nog niet je hart. Je bént al eens moedig onderweg gegaan. Dat geldt voor een heel aantal hier, ook voor mij! Maar je hebt je zo gestoten aan andere mensen, dat het tot op de dag van vandaag pijn doet!

Als je echt onrecht is gedaan, broers en zussen, dan bezorgt je dat felle pijn, die nog lang na schrijnt. Alleen al de herinnering laat je hart sneller kloppen. Je kunt je gevoelens nauwelijks bedwingen.

Voor je gevoel heb je geen keus, je had het allang voor je eigen veiligheid besloten:

dit kan ik niet nog eens. Nooit meer stel ik me zo kwetsbaar op.

Dat kan ik zo goed begrijpen! Je zult maar echt iets meegemaakt hebben.

Sommige relaties krijg je zelf nooit meer heel en sommige schade lijkt onherstelbaar. Dat krijg je zelf nooit meer goed.

Dat klopt!

Maar kun je geloven, wil je geloven, dat je Heer nu je zo beschadigd, kwetsbaar en ook zwak bent. Dat Hij je sterk wil maken, beter gezegd: dat Hij sterk in jou wil worden. Sterk in liefde. En je opnieuw wil leren liefhebben vanuit zijn voorraad liefde.

Het is moeilijk om mensen vast te houden, maar wil je je Heer dan opgeven. Want dat doe je als je de liefde voor je medemensen opgeeft door voor mensen weg te vluchten door... nou ja vul maar in *Je Heer zegt je: heb mij lief (begin maar met Mij) en ik zal je de liefde voor je naaste teruggeven. (2x)*

Want Ik heb dat weer mogelijk gemaakt.

Broers en zussen, dan wordt de vraag: 'wie vertrouw ik het meest?

Mijn Heer die me de belofte van een nieuw leven geeft, ook van nieuwe relaties met Hem en mijn medemensen

of me zelf die uit ervaring wel meen te weten wat er wel en niet kan. Lukt het mij mijn Heer vertrouwen? Ook als ik het nog niet voor me zie? Dat vraagt een bepaalde houding van ons. We hebben een geschiedenis uit Jezus leven in onze Bijbels waaruit dat duidelijk wordt.'

Lezen Luk 10, 38-42

De Heer Jezus is op bezoek bij Martha en Maria. Zouden het de zussen van Lazarus zijn geweest in Bethanië, vlak bij Jeruzalem? Het is een drukte van belang want het kan heel goed zijn dat de 72 discipelen die Jezus eerst voor zich uitgestuurd had, 'nu met Hem meegekomen zijn. Dat betekent een hoop extra drukte voor Marta, de gastvrouw. Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus naar hem te luisteren. Op dit schilderij (Velasquez) zie je de ontevredenheid van Marta (verongelijkt, je leest het van haar gezicht: ik heb het druk hier en zij zit daar maar) Er is hier meer

aan de hand dan ons opvalt: Maria zit in het mannengedeelte van het huis als een Toraleerling naar Jezus te luisteren. Dat hoort eigenlijk helemaal niet (ze is toch een vrouw wat denkt ze wel!?) Dat ze meester – Rabbi- zal worden als Jezus? Ze kent haar plaats niet. En dan denk je toch: die vraag van Marta is heel redelijk! Ze heeft hulp nodig, Maria hoorde daar –volgens de gewoonte van die tijd- toch al niet te zitten. Marta weet heel goed wie ze het vraagt. Ze noemt Jezus ‘Heer’, Marta beseft dat Hij de Messias is, vandaar dat ze het Hem vraagt: als iemand invloed heeft op Maria is Hij het. In haar optiek moet de koning verzorgd worden en zijn hofhouding ook en Maria moet haar snel gaan helpen. Het antwoord dat de Heer Jezus geeft zal Marta verrast hebben: Maria zit precies goed. Ze heeft maar één ding nodig: dat ze alles leert van Koning Jezus wat ze nodig heeft voor haar nieuwe leven in het Koninkrijk. En – Hij zegt het niet, maar Hij bedoelt het wel- dat heb jij ook nodig Marta. Hier bedoelt Jezus niet: het is niet belangrijk dat er voor gasten gezorgd wordt. Een gastvrije ontvangst is ook voor christenen heel belangrijk, lees

maar aan het begin van dit hoofdstuk als Hij zijn discipelen er op uitstuurt.

Het betekent ook niet dat in het geloven, contemplatie (dat is aandachtig luisteren) belangrijker is dan praktisch zorgen, zoals Martha doet.

Nee hoor, Jezus bedoelt te zeggen dat Maria begrijpt dat Hij geen gewone koning is, die straks in een paleis gaat wonen waar voor Hem en zijn hofhouding gezorgd moet worden, zoals vandaag. Maar dat Hij Koning is van een nieuw Koninkrijk en dat met zijn regering een nieuwe tijd begint waarin niet de onderdanen zorgen voor hun koning...

maar de koning zorgt voor zijn onderdanen. ||

Hij zal zorgen dat alles weer goed wordt: ook in de relaties tussen God en mensen en mensen onderling. Er zal weer hart voor mensen zijn

De dingen zullen niet blijven zoals ze waren, de oude verhoudingen zullen verdwijnen: vrouwen bijv. zullen niet meer hoeven bedienen maar anderen kunnen dienen samen met hun mannen, zoals God het ooit bedoelde.

Maria begrijpt dat veel beter dan Marta en zit daarom ingespannen te luisteren om alles over die nieuwe tijd te leren. Om het anderen te kunnen vertellen en om het straks zelf in praktijk te kunnen brengen. Daarom heeft Maria het beste deel gekozen. Want Marta's oude wereld gaat verdwijnen.

Jongens en meiden, dit is niet leren zoals op school. Rijtjes stampen, weten hoe het werkt, en dan goede cijfers halen, maar méér het leren zoals op de sportclub: trainen. Dat is niet alleen weten hoe het werkt (je hoofd) maar ook leren hoe je het doet, (de rest van je lichaam) en enthousiast worden dat je het kunt (je hart). Jezus wil ook dat je van Hem leert met heel je hart, ziel, verstand en alle kracht die in je is. De Heer Jezus is eerder een trainer dan een leraar voor de klas.

Opdracht

‘Kies het beste deel!’

De betekenis voor ons is: neem deze oude wereld niet voor lief!, zoals Marta deed

Alsof het niet anders kan, dan wij het vaak meemaken!

Anders met mensen omgaan vinden we gauw idealistisch, onnatuurlijk en moeilijk. Ik ook!

Je Heer geeft je opdracht: heb lief met heel je hart, ziel en verstand.

Kun je geloven *dat* dit kan? En wil je net als Maria aan de voeten van Jezus gaan zitten en dat leren –ook in de praktijk!- *hoe* dit kan?

weer hart voor mensen te krijgen

Heb je zoveel geloof, zoveel vertrouwen in Hem

Of leg je je neer bij deze oude wereld?

Bij zoals het nu eenmaal gaat.

Hij zegt: relaties zijn het allerbelangrijkste: heb lief

Dat valt ons meestal niet mee, het lijkt ons idealistisch en onnatuurlijk.

Maar er zijn meer moeilijke dingen: zoals schaatsen en nog moeilijker; marathonschaatsen of schoonschaatsen. Maar veel mensen hebben er veel inspanning voor over om het leren, omdat ze geloven dat het kan. Zo kan je ook leren liefhebben, De Heer wil je persoonlijke trainer zijn De Heer wil je bij de hand nemen en je leren liefhebben zoals Hij, Net zoals een moeder haar kind schaatsen leert. Eerst heel voorzichtig, Dat zal niet zonder tegenslagen en niet zonder valpartijen zijn, Maar je hebt de beste trainer die je je kunt wensen Hij heeft alles voor je over (kruis) Hij is er altijd voor je en heeft je veel te geven. Wil je deze weken aan zijn voeten gaan zitten?

Ik zet mijn stoel bij het kruis de komende tijd, aan de voeten van Jezus Doen jullie met me mee? Amen