

- *Ga in tweetallen uit elkaar. Vergelijk je (geloofs)leven met dat van Elia.*

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

- Wat waren voor jou belangrijke geloofsstappen?
- Welke rol speelden je gebeden daarin?
- Welke geloofsstappen zou je nog willen zetten?
- Wat staat nieuwe stappen in de weg?
- Waar ben je bang voor?
- Wat is je grootste teleurstelling?
- Wat is je grootste wens?
-

Bidt met zijn tweeën voor jullie zonden, stappen, teleurstellingen, angsten en wensen

Doe nog een kort rondje waar je ook met de anderen kunt delen hoe je dit ervaren hebt.

Afsluitende evaluerende ronde vanuit de vragen:

- Is de betekenis van Elia voor jullie geloofsleven veranderd?
- Wil je vanuit deze avond nog iets teruggeven aan de predikant? (Dan kan die daar misschien nog op ingaan)
- Is er iets wat ik met de hele gemeente wil delen? (via de website, het kerkblad of d.m.v. een getuigenis...)

Kringgebed (15 minuten)

Afspraken en mededelingen



HART VOOR GOD ?



**Themazondag 5: Elia
' de man van God'**

In November (18), December (9) en Januari (6) volgen er nog drie preken over het thema 'Hart voor God?'

Een drieluik over drie personen: Elia - Izebel - Achab.

Verbonden met elkaar in één geschiedenis, spelen ze een heel verschillende rollen.

En zijn ze heel verschillend in hun betrokkenheid op de Heer

Elia zit aan de ene kant van het spectrum. Profeet, man van God, machtige wonderen op gebed, helder in zijn overtuiging, vurig voor God. Moedig in het gezicht van felle vervolging

Later, een grote naam in Israël, zijn naam raakt aan de komst van de Messias verbonden.

Eerst moet Elia terugkomen en dan zal de Messias komen (Mal. 3,23).

In Johannes Doper leeft zijn naam voort als de grootste profeet van allen.

Heeft Elia alleen een boodschap voor ons of is hij ook een boodschap voor ons

Ijsbreker (10 minuten)

Vertel elkaar wie vroeger je grote idool of voorbeeld was en welke invloed dat op je leven had.

De Heer centraal (15 minuten)

Lees met elkaar Matteüs 14, 23-31.

Petrus zet 'geloofsstappen' op het water van meer. Voor een mens grote stappen.

Tot welke geloofsstap voel jij je op dit moment geroepen? (Probeer het kort te houden!)

Thema: 5. Elia de man van God (60 minuten)

○

In 1 Kon 17-18 kun je een belangrijk deel van de levensgeschiedenis van de profeet Elia lezen.

Hij lijkt er zomaar ineens te zijn, alsof hij uit de hemel gevallen is. Maar aan de manier waarop hij aan ons wordt voorgesteld kun je merken dat hij toch een mens is zoals wij dat zijn: een Tisbiet uit Gilead.

Toch blijft dat 'uit de hemel gevallen' aan Elia vastzitten, als we Elia volgen op zijn 'dienststreizen'.

Het lijkt bijna alsof Hij God opdracht geeft om de hemel te sluiten zodat het niet regent (17,2 "tenzij ik het zeg!").

Hij God ter verantwoording roept voor de dood van de zoon van weduwe (17,20). Ook op de Karmel lijkt hij persoonlijk in contact met de God te staan als hij om vuur uit de hemel vraagt (1 Kon. 18,37-38).

- *Maak een kort rondje en vertel elkaar: beschouw je Elia als een voorbeeld voor je eigen geloof, zoals Petrus dat is?*
- *Lees nog eens 1 Koningen 19, probeer samen het beeld scherp te krijgen met behulp van de volgende vragen:*
 - Waarom vlucht Elia?
 - Wat is zijn klacht?
 - Wat is zijn wens?
 - Hoe reageert de Heer hierop?
 - Welke belofte kun je als gelovigen uit dit gedeelte halen?
- *Lees Jakobus 5,15-18 erbij. Beantwoordt de vraag in de inleiding:
Heeft Elia alleen een boodschap voor ons of is hij ook een boodschap voor ons?*