



missie

nederlands gereformeerde kerk
voorthuizen-barneveld



Waarom een ‘missie’?

We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer de hang naar ‘religie’: geloven dat er ‘iets’ is wat je niet kunt zien, maar wel invloed heeft op mensen.

Daarom is het, net als in het verleden, belangrijk ook nu te laten zien wat je als kerk gelooft en belijdt en wat dat in de praktijk betekent.

Samengevat komt het hierop neer: ‘Weet als kerk wat je doel (missie) is én hoe je dit komende jaren wil concreet wil maken (visie)’. Dit alles in afhankelijkheid van onze God. Met deze introductie presenteren wij in dit document de missie, waarbij de Bijbel ons uitgangspunt is.

De kerkenraad

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

**Als gemeente zijn we onderweg naar Gods toekomst.
We zijn geroepen om als discipelen van Jezus Christus
het Evangelie door te geven en te groeien in liefde
tot God en onze naaste.
Zo bouwen we aan Gods Koninkrijk.**



Uitwerking van de missie

Wij vormen een veelkleurige gemeenschap van geredde zondaren. Onze eenheid vinden wij in Jezus Christus. Hij is de gekruisigde, opgestane Verlosser en onze Heer. Vanuit die relatie met Hem zijn wij elk persoonlijk, maar ook gezamenlijk geroepen om:

- door Gods Woord en Geest te groeien in verootmoediging, geloof, liefde en toewijding. We moeten ons laten vormen tot actieve volgelingen van Hem om zo steeds meer op onze Heer te gaan lijken. **(Groei)**
- in woord, lied en leven God te aanbidden. **(Gericht zijn op God)**
- oog en hart te hebben voor elkaar en voor mensen buiten de kerk. **(Gemeenschap)**
- de gaven die Gods Geest geeft, te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken voor de opbouw van Zijn gemeente. **(Gaven)**
- in gebed God te prijzen, Zijn leiding te zoeken en voorbede te doen voor onszelf en voor anderen. **(Gebed)**
- het Evangelie van Gods genade niet voor onszelf te houden, maar - met woord en daad - mensen die Jezus niet kennen, te winnen voor Zijn Koninkrijk. **(Getuigen)**

In Jezus Christus zijn we verbonden met andere kerken en christenen. Wij hebben een open houding naar hen toe. We zijn samen met hen op weg naar Gods toekomst: Zijn Koninkrijk.



Bijbelse fundering van de missie en toelichting

Gemeente van Christus

- We weten dat God geen losse individuen zoekt, maar een volk dat Hem dient. ¹ God werkt in zijn verbond van generatie op generatie. ²
- We geloven ook dat God ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart, oproept om Zijn beloften in geloof te aanvaarden, Jezus Christus als Verlosser aan te nemen en in een persoonlijke relatie met Hem te leven. ³
- We zijn als gemeente van Jezus Christus een veelkleurige gemeenschap. We vinden onze eenheid niet in het feit dat we overall gelijk over denken of ons geloof op dezelfde manier beleven, maar in Jezus Christus. Hij is gestorven voor onze zonden, opgestaan uit de dood en wil ons door Zijn Geest vernieuwen. ⁴
- In onze gemeente is plaats voor iedereen die bij Jezus Christus hoort, ongeacht zijn of haar verleden, herkomst, status, geaardheid of wat dan ook. Iedereen mag zich bij ons thuis voelen. ⁵

Een plek om te groeien

- We zijn als gemeente erop gericht om mensen door onder meer prediking, viering, toerusting te laten groeien in zondebesef, verootmoediging, geloof, liefde en toewijding aan God en de naaste. Zo worden we gevormd tot levende leden van het Lichaam van Christus en actieve volgelingen van Hem. ⁶
- Om dit te bereiken luisteren we naar en leven we uit het Woord van God. We staan daarbij open voor wat de Geest van God in deze tijd in ons midden wil doen. ⁷

¹ Genesis 12:2; Genesis 18:18; Mattheus 21:43; Galaten 3:7; 1 Petrus 2:9,10; Exodus 19:6

² Genesis 17:7; Psalm 90,1; Mattheus 26:28; 2 Korintiërs 3:6; Hebreeën 7:22

³ Johannes 3:5; Kolossenzen 2:6,7

⁴ 1 Korintiërs 12:4-11; Efeziërs 4:7

⁵ Galaten 3:27, 28

⁶ Marcus 4:1-20; Johannes 15:1-8; 1 Petrus 2:1-10

⁷ Psalm 1:2; 1 Tessalonicenzen 5:19-21



Gavengericht

- God wil iedereen inschakelen in Zijn dienst. Gods Geest geeft daarom gaven aan elk gemeentelid. Als gemeente streven we ernaar om de gaven te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken voor de opbouw van de gemeente.⁸

Gedragen door gebed

- We willen het gebed een belangrijke plaats geven in ons gemeenteleven. Dat doen we door lofprijzing en aanbidding, door God te vragen naar Zijn wil en om Zijn leiding. Ook doen wij voorbede voor de gemeente(leden) en voor de wereld.⁹

Gered om te redden

- We zijn een gemeente van zondaren¹⁰ die door God uit genade zijn gered van zonde en dood. Wij leven van die genade. Wij willen het Evangelie van Gods genade dan ook niet voor onszelf houden, maar zijn erop uit om mensen die Jezus Christus nog niet kennen, te winnen voor Gods Koninkrijk.
- Daarom willen we het Evangelie van Jezus Christus uitdragen in woord en daad. Daarin willen we aansluiten bij de leefwereld van de mensen van deze tijd.¹¹

Gods Woord centraal

- Als gemeente geloven wij dat Gods Woord gezag heeft over ons hele leven. Het Woord van God, vooral de uitnodigende en ontdekkende verkondiging daarvan, neemt daarom een centrale plaats in de kerkdiensten in. Het is tevens reden om veel nadruk te leggen op vorming en toerusting in Bijbelklassen, catechese, Bijbelstudie etc.¹²
- Juist omdat we voluit gereformeerd willen zijn, laten we ons niet door allerlei tradities leiden. We houden vast aan wat op grond van Gods Woord onopgeefbaar is, maar staan tegelijk open voor die veranderingen die nodig zijn om mensen van deze tijd binnen en buiten de kerk met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.¹³

Kerkdiensten zijn dienstbaar aan de ontmoeting met God

⁸ *Mattheus 25:14vv; Romeinen 12:4-8; 1 Korintiërs 12:7-10; 27-31; 14:1; 1 Petrus 4:10-11*

⁹ *1 Timoteüs 2:1-3; 1 Petrus 2:5; Efeziërs 5:19, 20; Efeziërs 6:18-20; Filippenzen 4:6*

¹⁰ *Romeinen 7:14-25; Jacobus 5:16a*

¹¹ *Filippenzen 2:15*

¹² *2 Timoteüs 3:14-17; Romeinen 10:14,15*

¹³ *Handelingen 17*



- De kerkdiensten nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. We ontmoeten daarin - gezamenlijk en persoonlijk - de levende God. We willen Hem de lof en de eer brengen, het heil in Jezus Christus vieren en Zijn wil leren kennen. Ook willen we er de gemeenschap der heiligen beleven.¹⁴
- We richten de kerkdiensten zo in, dat ze zo goed mogelijk bijdragen aan die ontmoeting met God. Hij heeft het eerste en het laatste woord en Hij kijkt uit naar ons antwoord.
- In de diensten is plaats voor zowel oude als nieuwe vormen die dienstbaar zijn aan het doorgeven van de Bijbelse boodschap of aan de reactie van de gemeente daarop. Om het Evangelie van Jezus Christus midden in de leefwereld van mensen van deze tijd te brengen, ligt het accent op eigentijdse vormen en lage drempels. Daarbij hebben we speciaal oog voor jongeren en mensen van buiten de kerk.

Omzien naar elkaar

- In onze gemeente hebben de leden oog voor elkaar. Ze leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Ze ondersteunen elkaar in de strijd tegen zonden en sporen elkaar aan om dicht bij God te blijven en als kinderen van Hem te leven.¹⁵
- We willen midden in deze wereld staan en daarom een open oog hebben voor onze naasten buiten de kerk, in het bijzonder voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.¹⁶

¹⁴ *Handelingen 2:42; Hebrëen 10:23-25; Kolossenzen 3:16*

¹⁵ *Handelingen 2:41-47; Hebrëen 10:24*

¹⁶ *Galaten 6:9-10*



Verbonden met anderen

- We zijn een gemeente die zich verbonden weet met de christelijke kerk uit vroeger eeuwen en uit andere landen in de wereld. Dit blijkt uit de apostolische geloofsbelijdenis die we delen met de kerk van alle plaatsen en alle tijden.¹⁷
- We weten ons verbonden met de gereformeerde kerken van vroeger en nu. Dat blijkt uit het feit dat de belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie een belangrijke rol spelen. Tegelijk staan we open voor het goede dat ons in deze tijd vanuit evangelische groepen en gemeenten bereikt.
- Wij staan open voor andere kerken waarin men God wil dienen en naar Zijn Woord wil leven. We zijn ervan overtuigd dat Gods Geest ook daar werkt. Wij zijn bereid om van hen te leren en samen met hen op te trekken.¹⁸

Gericht op Gods Koninkrijk

- We beseffen als gemeente dat we in deze wereld niet thuis zijn. We zijn vreemdelingen en blijven dat.¹⁹
- We weten ons geroepen om op deze aarde God en de naaste te dienen, terwijl we samen met al Gods kinderen onderweg zijn naar de toekomst van God, achter Jezus Christus aan.²⁰
- We zijn daarom in ons denken en doen gericht op de komst van Gods Koninkrijk. Middenin de gebrokenheid van dit leven wordt dat nu al zichtbaar. Overal waar Jezus Christus heerschappij krijgt in het leven van mensen en waar Gods Geest herstelt wat kapot is²¹, is dat te zien. Echter, het breekt pas volledig door als Jezus terugkomt op aarde.²²

➤ *Deze missie is door de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld vastgesteld tijdens de vergadering van 31 maart 2008.*

¹⁷ Efeziërs 3:18

¹⁸ Johannes 17

¹⁹ 1 Petrus 2:11

²⁰ Filippenzen 3:20,21

²¹ Matteüs 9:35-10:8; Marcus 15:15-18; Jacobus 5:14

²² Openbaring 21:4



„ onze missie

Als gemeente zijn we onderweg naar Gods toekomst. We zijn geroepen om als discipelen van Jezus Christus het Evangelie door te geven en te groeien in liefde tot God en onze naaste. Zo bouwen we aan Gods Koninkrijk.

