

HART VOOR GOD ?

Het hart van een mens is het centrum van zijn persoonlijkheid.

“Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” zegt Jeremia 17: 9-10.

Gods Woord spreekt veel over ons menselijk hart, over de donkere, onbetrouwbare kant ervan maar ook over de oprechte en reine van hart. Met ons hart kan het dus verschillende kanten op.

Het komende jaar focussen we met het jaarthema op ons hart.

We doen dat biddend met eeuwenoude psalmgebeden:

“Schep, o God, een zuiver hart in mij..” (Psalm 51:12).

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U” (Psalm 84:6).

“Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult” (Psalm 90:12).

“Doorgrond mij, God, ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten, Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij de eeuwige weg” (Psalm 139: 23-24).



HART VOOR GOD ?



De VISIE achter groeigroepen in onze gemeente

Missie en Visie

De missie van onze gemeente luidt: Als gemeente zijn we onderweg naar Gods toekomst. We zijn geroepen om als discipelen van Jezus Christus het Evangelie door te geven en te groeien in liefde tot God en onze naaste. Zo bouwen we aan Gods Koninkrijk.

Deze missie is uitgewerkt in een visie waarin 6 hoofdzaken worden benadrukt: Gericht op God, Groei, Gemeenschap, Gaven, Gebed en Getuigenis.

Groei

Groei is geen doel op zichzelf; het is eerder een uiting van het nieuwe leven die onze Heer ons in Zijn genade geschonken heeft. Als gemeente(leden) verlangen we ernaar vanuit de wederliefde te groeien in ons gerichtheid op God, in het inzetten van de gaven die Hij ons geschonken heeft, in het beoefenen van de onderlinge gemeenschap, in het gebed en in het getuigen.





Gerichtheid van de groei

De groei dient gelijktijdig te gebeuren in drie richtingen:

1. Naar Boven
2. Naar Binnen
3. Naar Buiten

Gericht op God: Naar Boven / Geloof

Dit betekent voor de groepen dat een open bijbel en gebed een belangrijke plek hebben. Door ons te verdiepen in Gods Woord leren we wie God is en wat zijn plan voor ons is en door gebed geven we God een belangrijke plek in onze dagelijks leven. De focus van de groep ligt meer op delen van geloof dan op discussie en pasklare antwoorden.

Gericht op elkaar: Naar Binnen / Gemeenschap

Groeien in de onderlinge gemeenschap is een belangrijke factor binnen het groeien als gemeente. Zo zijn de groepen bedoeld voor het ontmoeten van elkaar, het opbouwen van relaties en voor geloofsgesprekken. We vormen tenslotte samen het lichaam van Christus.

Gericht op de wereld: Naar Buiten / Getuigenis

Als navolgers van Jezus Christus dienen we niet alleen gericht te zijn op onze medegelovigen, maar ook op mensen die God nog niet (echt) kennen. Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Daarnaast zijn groepen een uitstekende plek om vrienden of kennissen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met het evangelie. Want ook de onderlinge gemeenschap zelf kan een getuigenis zijn.

Omschrijving van een groep:

Een groep is een kleine groep gemeenteleden (maximaal 10 personen) die regelmatig bij elkaar komt (minimaal 1 x per 2 weken). Leden van de groep helpen elkaar te groeien: naar Boven, naar Binnen en naar Buiten.

SPELREGELS voor het functioneren van een groep

Lees samen deze regels aan het begin van de eerste avond en vraag of iedereen ermee instemt.



1. Een vertrouwelijke sfeer

We komen bijeen in een persoonlijke sfeer waarin we elkaar aanvaarden en vertrouwen. Wat we elkaar toevertrouwen blijft binnen de groep. We zijn erop uit elkaar op te bouwen en te helpen.

2. Trouw



We beloven elkaar als het even kan, aanwezig te zijn en op tijd te komen. Zo waarderen we de tijd en energie die de anderen opzij zetten en voorkomen we vrijblijvendheid. Wie niet kan komen, meldt dat tijdig bij de groepleiding.

3. Interesse en meeleven

Begin elke bijeenkomst met een kort rondje 'wel en wee'. Dat kan gaan over wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt of over wat je van plan bent, over persoonlijke zorgen of idealen. Maar je kunt ook iets delen dat je geraakt en bemoedigd heeft uit de bijbel of van wat je gehoord of gelezen hebt. Doel is elkaar te bemoedigen op de weg met God. Besluit elke bijeenkomst met samen te bidden voor wat er besproken is maar ook voor elkaars noden.

4. Open vragen

Stel geen beschuldigende of suggestieve vragen bv. Als je er zo over denkt, waarom ben je dan lid van onze kerk?

Open vragen leiden naar begrip: Kun je dat toelichten? Heb je altijd zo gedacht? Hoe voel jij je daarbij?

5. Ruimte voor iedereen

Voorkom dat één persoon de toon zet en allen daarover gaan discussiëren. Soms is het beter eerste de kring rond te gaan en ieders inbreng te vragen. Nodig bescheiden mensen uit te spreken. Zorg dat anderen niet gaan domineren.

6. Storing

Krop het niet op als iets verkeerd overkomt. Probeer open en in een sfeer van liefde met elkaar om te gaan. Misverstanden kunnen dus rustig worden uitgepraat. Dat betekent niet dat we het altijd eens hoeven te zijn.

7. Gespreksleider

De gespreksleider is geen allesweter of deskundige. We proberen bij een open bijbel samen te zoeken naar Gods weg. Dat is een gezamenlijke zoektocht. De gespreksleider dient zich als coördinator wel goed voor te bereiden. Hij kan stille mensen uitnodigen ook hun mening te geven maar iedereen is vrij om daar wel of niet op in te gaan.

8. Randgesprekken

Soms bespreken mensen met hun burens iets en het kan goed zijn dat met iedereen te delen. Voorkom dat de discussie uitwaaiert in verschillende groepen. Luister naar elkaar en praat niet door elkaar heen. Ga elkaar ook niet beschuldigen wanneer je iets niet bevalt maar probeer te begrijpen wat de andere drijft.

9. Halen en brengen

Door elkaars inzichten en ervaringen te bespreken bij het licht van een open bijbel wordt je ook zelf opgebouwd. Tegelijk heeft ook jouw eigen inbreng waarde voor de anderen. Kom om te halen maar ook om zelf iets te brengen.



10. Doel van de groep

We komen samen om elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. Door een netwerk van groepen willen we als gemeente groeien naar Boven, Binnen en Buiten. Probeer daar persoonlijk en samen aan mee te werken.

11. Flexibiliteit

Het materiaal in deze handleiding is bedoeld als leidraad, niet als een keurslijf.

Kies de vragen en opdrachten die voor jullie groep geschikt zijn. Voel je vrij iets over te slaan.

Er is een mix van hoofd, hart en handen vragen. Kies vragen uit elke categorie, maar niet perse alles.

Parkeer extra vragen die in de groep opkomen tot het einde. Of plan daar een aparte bijeenkomst voor.

12. Wees jezelf!

In de groep mag je je thuis voelen; het mag je geestelijke familie zijn. Dat betekent dat we ons niet beter of anders moeten voordoen dan we zijn; dat we eerlijk en open mogen zijn; dat alles gezegd en gevraagd kan worden omdat we elkaar aanvaarden als Gods geliefde kinderen.





Jaarthema "HART VOOR GOD?"

HART VOOR GOD?

Tijdens het seizoen 2012-2013 doen we als gemeente weer een gemeenteproject dat 40 dagen duurt en zal plaatsvinden vanaf 20 januari 2013.

De naam van dat project is: "HART VOOR MENSEN" en het zet sterk in op de verdieping van onze onderlinge relaties.

De subtitel van dit project is: "Leren liefhebben zoals Jezus deed".

Tijdens de projectperiode zal alles dat we doen in onze gemeente gericht zijn op dat project en de groepen zullen dan wekelijks bijeen komen. Er is een cursusboek met materialen en groepenleiders zullen hier nog in worden toegerust.

De uitdaging was om met ons jaarthema hierbij te sluiten zonder dat er sprake is van herhaling. Zo kwamen we uit op het jaarthema "HART VOOR GOD?" dat verwant is aan het projectthema maar tegelijk een andere insteek kiest.

Op 7 zondagen van september tot en met december zal het in de morgendiensten gaan over dit jaarthema en daarbij kijken we steeds naar verschillende personen uit het Oude Testament.

De vraag is hoe hun band met God, of juist het ontbreken daarvan, hun relaties met hun tijdgenoten beïnvloedde. Natuurlijk gebeurde dit in het tijdperk vóór de komst van Jezus en vóór de uitstorting van de Heilige Geest. Daarom alleen al is er onderscheid tussen deze besprekingen en die van tijdens en na het project. Het eerste halfjaar vormt dus een inleiding op de projectperiode. Het materiaal van de projecttijd kan op zichzelf gebruikt worden bv. door groepen die dan pas ontstaan. Maar met de bestaande groepen willen we er bewust naar toe groeien. Door de band die in het eerste halfjaar al ontstaat, kan tijdens de projecttijd verdieping van die band plaatsvinden.

Onze eigen predikanten zullen daarom, net als tijdens de projectperiode, in hun prediking op de jaarthema-zondagen de besprekingen van de groepen inleiden. Het materiaal in deze gids is bedoeld ter instructie en bespreking voor de groepen. Groepenleiders kunnen uit de gespreksvragen hun eigen selectie maken.

De preken van de themazondagen zijn na te lezen op de themapagina "Hart voor God?" op onze website.



Planning van themazondagen waarop gepreekt wordt over jaarthema en project:

Datum	Info	Voorganger	
9 september	startdienst	ds. Henk	Inleidende preken over jaarthema "Hart voor God?"
16 september	doopdienst	ds. Henk	
7 oktober	Israël zondag	ds. Henk	
4 november		ds. Henk	
18 november		ds. Wieb	
9 december	doopdienst	ds. Wieb	
30 december		ds. Wieb	

Datum	Info	Voorganger	
20 januari		ds. Wieb	Projectweken "Hart voor mensen"
27 januari		ds. Henk	
3 februari		ds. Wieb	
10 februari		ds. Henk	
24 februari		ds. Wieb	
3 maart		ds. Henk	
10 maart	Afsluiting met <i>viering avondmaal</i>	ds. Wieb en ds. Henk samen	

Datum	Info	Voorganger	
24 maart		ds. Henk	Afsluitende preken over jaarthema "Hart voor God?"
7 april		ds. Wieb	



Overzicht Jaarthema “Hart voor God?” en koppeling met het Project “Hart voor mensen”.

Kerntekst: Klaagliederen 3: 41,

“Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.”

Globale opzet

Het jaarthema sluit aan bij het gemeenteproject “Hart voor mensen”, dat vanaf 20 januari 7 weken duurt.

Het is de bedoeling dat in de groeigroepen dezelfde onderwerpen als in de themapreken worden besproken.

Er komen van september tot en met december 7 themazondagen ter inleiding voorafgaand aan het project.

Daarna zijn de 7 projectweken vanaf 20 januari tot en met 10 maart.

En tenslotte zijn er nog 2 thema zondagen ter afsluiting. Dus totaal zijn er weer 16 themazondagen.

Dit is een globale planning; het kan zijn dat we hiervan afwijken mocht dat wenselijk zijn.

A. Jaarthema “Hart voor God?” (BOVEN)

Bijbelse verhalen over verbindingen tussen mensen onderling en met de Heer

Doel: Met OT verhalen aantonen hoe de band met de Heer, of de afwezigheid daarvan, ook relaties tussen mensen beïnvloedt. Het leven van ieder van de te bespreken personen blijkt een strijd te zijn tussen God en andere machten. De keuzes die daarin gemaakt worden beïnvloeden ook de relaties tussen mensen. Je ziet hen terecht komen in het ene of het andere kamp. Die keus heeft te maken met het hart, met geloofsvertrouwen.

Zondag 1. Psalm 1/ Genesis 4 – Kaïn en Abel; Set en Lamech – Twee wegen

Zondag 2. Genesis 6: 5-22 – Noach in relatie tot zijn tijdgenoten

Zondag 3. Genesis 13/ Hebr 11 – Abraham en Lot

Zondag 4. Genesis 39 – Jozef in de cultuur van Egypte

Zondag 5. Nog te bepalen

Zondag 6. Nog te bepalen

Zondag 7. Nog te bepalen



B. Projectweken “Hart voor mensen” (BINNEN)

Doel: Leren liefhebben zoals Jezus deed. Van Zijn voorbeeld leren en het toepassen in ons eigen leven.

Zondag 8. Principe 1 – Hecht de grootste waarde aan relaties.

Zondag 9. Principe 2 – Heb lief zoals Jezus jou liefheeft.

Zondag 10. Principe 3 – Communiceer vanuit je hart.

Zondag 11. Principe 4 – Op grond van hoe je oordeelt, wordt over je geoordeeld.

Zondag 12. Principe 5 – Het belangrijkste zijn de dienaren.

Zondag 13. Principe 6 – Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Zondag 14. Avondmaal – Leren liefhebben zoals Jezus deed – Johannes 13

C. Jaarthema “Hart voor God?” (BUITEN)

Afsluiting jaarproject: Wat betekent dit voor onze relaties met mensen buiten onze gemeentekring?

Zondag 15. Over de bediening van verzoening die ons is toevertrouwd: 2 Cor. 5: 11-21

Zondag 16. De werking van Gods liefde in ons: I Joh 4: 7-21?

1. Tweespalt in ADAMs familie - Genesis 4 – Kaïn en Abel

- Verwelkoming en gebed om Gods zegen
- Ijsbreker:
 - Laat nieuwkomers in de groep zich voorstellen en de anderen kort aangeven wie ze zijn.
 - Vertel elkaar over iets persoonlijks van de afgelopen zomer. Spreek af dat je de volgende keer allen iets meebrengt om dat te illustreren, bv een foto/souvenir.
 - Wat verwacht je van het nieuwe seizoen en van de samenkomsten in de groeigroep?
- Instructie over de opzet van jaarthema en projectweken.

Zie de voorgaande bladzijden in deze handleiding. Bedoeld om thuis door te nemen.

Korte mondelinge toelichting door groepsleiding.

- Lezing Genesis 4

Genesis betekent “wording”. Dit eerste boek van de bijbel is het boek van het begin.

In hoofdstuk 1 en 2 lees je over de schepping van hemel en aarde.

In hoofdstuk 3 gaat het over de verleiding door de satan en de zondeval van de mens.



Tot en met hoofdstuk 11 gaat het over de oergeschiedenis van de mensheid.

In hoofdstuk 12 begint de geschiedenis van de aartsvaders van het volk Israël:

12 – 25: 18, Abraham; 25: 18 – 26, Isaäk; 27-36, Jakob; 37- 50, Jozef.

Wellicht wil je persoonlijk de komende tijd dit bijbelboek doorlezen.

Let er dan op hoe relaties zich ontwikkelden: soms positief maar vaak ook negatief.

Wat maakte dat relaties, zelfs in gezinnen en families, ontspoorde?

- Gespreksvragen bij Genesis 4

1. Wie heeft de preek van de startdienst gehoord? Wat is je daarvan bijgebleven?
2. Hoe zijn Genesis 3 en Genesis 4 verbonden? Wat betekent de 'vloek' in 3: 14 en 17 en ook in 4:11.
Zie je ook verschillen tussen de verleiding van Eva in 3:6 en die van Kaïn in 4: 3-5?
3. Was er verschil tussen de offers van Kaïn en Abel?
Waardoor waardeerde de HEER Abels offer? Zie ook Hebr.11:4.
Waar gaat het God allereerst om wanneer wij offeren of Hem aanbidden?
4. Wat leert Gen. 4: 6-7 ons over de zonde? Zie ook Jakobus 1: 12-15.
Hoe biedt jij weerstand aan de zonde die als een roofdier op de loer ligt?
5. Waarom doodde Kaïn zijn eigen broer? Zie ook I Johannes 3: 11-15.
Kun je je voorstellen dat je zelf zover komt als Kaïn? Wat kan ons daarvan weerhouden?
6. Volg de ontwikkeling van de macht van de zonde in Genesis 4?
Wie volgden de heilloze weg van Kaïn? Wie gingen de weg van Abel? Geldt dat nu nog?
7. Psalm 1 tekent twee wegen: de weg van de rechtvaardigen en de weg van de wettelozen.
Ligt het wel altijd zo zwart-wit? Zie je Romeinen 7: 19 ook in je eigen leven als gelovige?
Welke moordenaars in de bijbel werden ondanks hun wandaad toch door God gebruikt?
8. "Hart voor God?" is ons jaarthema. Zie Spreuken 4:23. Hoe bewaak je je hart?
Wat is het eerste dat nodig is om God te behagen? Zie ook Hebr. 11: 5-6.
9. Hoe zijn de patronen uit Genesis 4 nog altijd herkenbaar in onze wereld; in ons eigen leven?

- Afsluiting

Dank de HEER voor elkaar, voor de vele zegeningen die we mogen tellen.

Bid kort voor elkaar. Schrijf daarvoor eerst het volgende gebed uit en lees het dan hardop voor.

Sluit samen af met het Onze Vader.

"Ik dank de HEER voor

"Ik bid de Heer of Hij.....

- Lees thuis nog eens Genesis 1-5.

Overdenk hoe het zo mis kon gaan al in de allereerste familie.

Bid dat we ook samen als gemeente weerstand zullen bieden aan de Boze die op de loer ligt.

2. Verwording in de dagen van NOACH – Genesis 6



- Verwelkoming en gebed om Gods zegen

- Ijsbreker:
 - Wie heeft iets meegenomen of wil iets delen over de afgelopen tijd?
 - Iedereen maakt in z'n leven wel hoogte- en dieptepunten mee.
 - Deel allemaal kort iets over een hoogte- en dieptepunt in je eigen leven.

- Terugblik op de vorige bijeenkomst:
 - Vertel nieuwkomers kort over de grote lijn van het jaarprogramma.
 - Wie heeft Genesis 1-5 thuis gelezen? Wat is je opgevallen?
 - Wie heeft de preek over Noach gehoord? Wat trof je daarin?

- Lezing Genesis 6: 5-22

In Genesis 5 en 6 zien we hoe breuklijnen die in Genesis 3 al ontstonden zich verdiepen.

De vijandschap, waarover gesproken wordt in Gen. 3:15, verbreidt zich ook onder de mensen.

Toch blijft de HEER naar hen omzien – zelfs voor Kaïn is er bescherming. Zie 4:15.

Lamech toont de gewelddadige kenmerken van zijn voorvader Kaïn en was ook de eerste die in de bijbel genoemd wordt als polygamist. Zie Genesis 4: 19, 23-24. Het laatste toont hoe ook huwelijken vanaf het begin werden aangetast door het virus van de zonde. Vergelijk Genesis 2: 24-25.

Nakomelingen van Kaïn bouwden ook de eerste stad (4: 17). Is dit de kiem van het latere Babel? (Gen. 11:4).

In de plaats van Abel ontvangen Adam en Eva hun derde zoon Seth (4: 25). Toen hij opgroeide en een zoon kreeg “begon men de naam van de HEER aan te roepen” (4:26). Die uitdrukking drukt geloofsvertrouwen uit en het zelfde wordt later in Genesis ook gezegd van de aartsvaders (Gen. 12: 8; 13: 4; 21: 33; 26: 25).

In Genesis 5 zien we ook dat onder Sets nakomelingen vrome mensen waren zoals Henoeh – 5: 21-24.

Ook Noach was een nakomeling uit de familielijn van Set.

Het verwarrende in Genesis 4 en 5 is dat zowel in de familielijnen van Kaïn als die van Set zonen voorkomen die Henoeh en Set genoemd worden - maar dat zijn verschillende personen uit verschillende tijden.

Globaal kan wel gesteld worden dat er meer geloof gevonden werd in Sets nageslacht dan in de familie van Kaïn.

De vrome wens van Noachs vader, Lamech (5:29), klinkt heel anders dan de brute taal van Lamech uit 4:23-34.

- Gespreksvragen bij Genesis 6:
 1. Genesis 6: 1-4 is een lastig Bijbelgedeelte. We weten niet precies wat ermee bedoeld wordt maar duidelijk is wel dat er een proces van verwording optrad, waarbij bepaalde groepen steeds machtiger werden.



Hier valt ook het onderscheid tussen de nakomelingen van Kaïn en die van Set weg want in 6: 5 worden alle mensen op aarde even slecht genoemd. Hoe blijkt uit deze verzen dat de HEER wel de controle hield?

2. In Genesis 6:6 staat één van de duisterste verzen uit de bijbel.
Wat veroorzaakte dat God er spijt van kreeg dat Hij ons als mensen had gemaakt?
 3. Wat was vanaf het begin Gods plan met ons mensen? Zie Genesis 2:26-28.
Waarom voelt Hij zich zo gekwetst wanneer onze gedachten en daden slecht zijn?
 4. Is het proces van verwording van in Genesis 4-6 getekend wordt nog zichtbaar op aarde?
Waar herken je vandaag duivelsketens en duivelsspiralen die mensen omlaag zuigen naar de ondergang?
 5. Ben je zelf wel eens diep gekwetst door iemand? Kun je daar met elkaar iets van delen?
Hoe kwetsen ook wij zelf de HEER wel eens? Beseffen we genoeg dat ook Hij gevoelens heeft?
Waardoor maken we Hem juist blij? Wat maakt ons trots of verdrietig over onze kinderen?
 6. Noach was voor de HEER een lichtpuntje in een donkere tijd.
Waar kwam dat door? Hoe kunnen wij vandaag het voorbeeld van Noach volgen?
 7. Waarom besloot de Heer de mensen te vernietigen? Was het woede of wraaklust die Hem dreven?
 8. Waarom strekte Gods verbond met Noach (6: 17-18) zich ook uit naar zijn hele familie en de dieren?
Wat was Gods doel met de zondvloed? Zou zo iets weer kunnen gebeuren?
- Afsluiting: Vraag drie mensen om kort om beurten te bidden.
Dank de HEER voor Zijn licht in ons leven.
Benoem duistere plekken en bidt of er iets van Gods licht mag schijnen.
Bid ook voor onze gemeente of de HEER ons beschermen wil voor verwording en dat we zullen leven in het licht van zijn genade en waarheid.
 - Suggestie: Lees thuis Genesis 6-11 en let op Gods trouw zelfs in de donkerste tijden.

3. ABRAHAM: Een nieuw begin in Gods plan - Genesis 12 en 13

- Verwelkoming en gebed om Gods zegen
- Ijsbreker:
 - Hoe ben jij in je leven wel eens radicaal met iets nieuws begonnen?
 - Of zou je het willen? Droom je wel es van zoiets?
 - Heb je ooit de HEER ontmoet ver van eigen huis en haard of op onverwachte manieren?
 - Vertel elkaar over zulke ongedachte avonturen of ontmoetingen met God.
- Terugblik op de vorige keer en de themakerkdienst:
 - Wie heeft Genesis 6-11 thuis doorgelezen? Wat is je opgevallen?
 - Wie heeft de preek over Abraham gehoord? Wat viel je daarbij op?



- Lezing Genesis 12: 1-3 en Genesis 13.

Na de vernietiging van de mensheid door de zondvloed zegende de HEER Noach en zijn zonen en sloot met hen een verbond, waarover we lezen in Genesis 9. De mensheid begon zich daarna te verspreiden over heel de aarde. In Genesis 10 wordt dat beschreven. Helaas was het zaad van de zonde door de zondvloed niet vernietigd. Al snel wordt Noach zo kwaad dat hij zijn zoon Cham vervloekt (9: 24-25).

In Genesis 11 zien we de mensheid opnieuw ontsporen. En weer grijpt de HEER in, ditmaal niet door hen te vernietigen maar door hen te verstrooien over heel de aarde in verschillende taalgroepen.

Vanaf dat moment richt de HEER zich op één man en in hem op één volk. Die man en zijn nageslacht wil Hij leiden en vormen zodat ze voor alle anderen op aarde tot een zegen kunnen zijn. Die man was Abraham en dat volk was Israël. In de bijbel wordt uit de doeken gedaan hoe de Heer hen gebruikte in zijn grote Plan.

Abraham is de stamvader van Joden, Christenen en Islamiëten. Hij wordt genoemd in Matt. 1: 1-2.

- Gespreksvragen over Abraham:

1. De laatste van de drie zegeningen die in Genesis 12: 1-3 worden beloofd is in de NBV heel anders vertaald in Galaten 3: 8. Hoe verschilt dat van Genesis 12: 3? Vergelijk het ook met een oude NBG 1951 vertaling.
2. Hoe zijn de beloften van de HEER aan Abram werkelijkheid geworden? Wat zie je er vandaag nog van? Hebben wij als Christenen nog een speciale verantwoordelijkheid t.o.v. het Joodse volk? Zo ja, hoe dan?
3. Abram was al 75 jaar toen hij wegtrok uit Charan. Hij leefde als een nomade, een rondtrekkende herder. In welke landen verbleef hij tijdens zijn leven? Wat is het verschil met asielzoekers vandaag? Wat zag hij zelf tijdens zijn levenstijd van de beloften die de HEER hem gaf in Genesis 12: 1-3?
4. Abram (vader van het volk) werd Abraham (vader van vele volken). Zie Genesis 17: 1-8. Hoe oud was Abram toen hij deze belofte ontving en waarom leek die belofte toen onmogelijk?
5. Zowel Abram als Lot, de zoon van zijn broer, waren rijke mensen: Genesis 13: 2 en 5-6. Hoe beschouwde Abram zelf zijn rijkdom volgens Genesis 14:22-23.
6. Waarom ontstonden er conflicten tussen de herders van Lot en Abraham? Wat zijn de effecten van welvaart en zegen waardoor mensen van elkaar kunnen vervreemden? Zie je dat ook in onze tijd en cultuur? Hoe kunnen we onze rijkdom zo gebruiken dat het ons niet schaadt maar juist zegen verspreidt?
7. Wat dreef Lot tot de keuze om te gaan wonen in de Jordaanvallei? Hoe was het geestelijke klimaat in die streek? – Zie Genesis 18: 20-21. Wat is richtinggevend bij de keuzes die wijzelf vandaag maken voor ons leven als het gaat om studie, werk, levenspartner, kerk en woonplaats?
8. Hoe verzekerde de HEER Abram van zijn zegen volgens Genesis 13? Wat gebeurde er in hft 14 waardoor dat werd bevestigd en de bevolking van de Jordaanstreek al werd gewaarschuwd? Kan het ook vandaag nog zo zijn dat de HEER ons waarschuwt door crisissen? Hoe zie je daarin de rol van Gods oude volk Israël?



9. In Genesis 25: 7 lezen we dat Abraham 175 jaar oud was toen hij stierf. In datzelfde hoofdstuk lezen we over andere zonen van Abraham. Hoeveel zonen kreeg Abraham en wat was zijn bezit van het door God beloofde land toen hij stierf volgens Genesis 25: 1-11. Wat betekenen de beloften van land en volk in NT licht?
 10. In Hebr. 11: 8-19 wordt Abraham voorgesteld als een geloofsheld. Bespeur je ook ongeloof en strijd in het leven van Abraham? Wat was het geheim van zijn geloofsmoed en trouw? Waarin is hij nog onze 'vader'?
- **Afsluiting:** Vraag twee mensen om kort om beurten te bidden.
Dank de HEER voor allen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof.
Dank Hem voor Gods verbondstrouw die zich door de eeuwen heen ook naar ons uitstrekt.
Benoem de strijd die ook wij ervaren om ons Gods beloften eigen te maken.
Bid voor elkaar, voor onze kerken en ook voor Gods oude volk Israël of de HEER ons ook vandaag wil leiden op Zijn wegen en ons wil inschakelen in Zijn grote wereldomvattende Plan van genade.
 - **Suggestie:** Lees thuis Gen. 12-25 en let erop hoe ook Abraham zijn weg met vallen en opstaan ging.

4. JOZEF in Egypte - Genesis 39

- Welkom en gebed om Gods nabijheid
- Ijsbreker:
 - Hoe was/is het klimaat in het gezin waar je als kind bent opgegroeid?
 - Deel allemaal iets over je gezinssituatie toen je een jaar of tien was. Neem eventueel een foto mee.
 - Ben jij wel eens vals beschuldigd, aan de kant geschoven en onterecht behandeld zoals Jozef?
 - Deel een pijnlijke ervaring uit je leven en wat dat met je heeft gedaan.
- Terugblik:
 - Wie heeft thuis verder gelezen over Abraham? Wil je er iets over delen?
 - Wie hebben de themapreek over Jozef gehoord? Wat viel je daarin op?
- Lezing Genesis 37.

We springen naar het einde van het boek Genesis waarin de geschiedenis van Jozef wordt verteld. Daarmee slaan we de geschiedenissen van Isaäk en Jakob over (Gen. 25-36).

Toch is het verhaal van Jozef onlosmakelijk verbonden met dat van zijn ouders en familie.

Hoe oud was Jozef toen zijn moeder overleed?

Was dat waarom het in het grote gezin van Jakob mis ging?



Later in zijn leven beseft Jozef dat het God was die hem naar Egypte zond. Zie Gen. 45: 4-5 en 50: 15-21.

- Gespreksvragen over Jozef:
 1. Welke indruk krijg je van Jozef als tiener wanneer je Genesis 37 leest? Herken je jezelf daarin?
 2. Waarom hield Jakob meer van Jozef en trok hij hem voor?
 3. Wat zegt dit over polygamie? Kun je andere bijbelse voorbeelden bedenken waar dat ellende gaf?
 4. Welke indruk krijg je in Gen. 37 van Jakob als vader? Wat kunnen we daarvan leren als ouders?
Werden in het gezin waar je zelf bent opgegroeid ook dergelijke fouten gemaakt?
 5. Jakob had vele zonen en dochters (zie Gen 37:35). Was het nu zo onbegrijpelijk van de broers dat ze één rotte appel in hun midden verwijderden? Kun je begrip opbrengen voor hun wandaad?
 6. Hoe zal Jozef zich hebben gevoeld toen hij als slaaf werd meegesleurd door de karavaan? Later in het kerkerhol in Egypte zal hij zich weer zo hebben gevoeld? Heb jij je ooit zo gevoeld?
Hoe bestaat het dat de HEER dit allemaal toeliet? Waarom moest Jozef dit alles meemaken?
 7. De HEER liet Jozef niet in de steek maar zegende hem in het huis van Potifar en in de gevangenis.
Zie Genesis 39: 2-5 en 21-23. Wat is de geestelijke les die wij daaruit kunnen leren?
 8. Jarenlang verbleef Jozef in de Egyptische gevangenis (41:1). Er was voor hem geen hoop op verlossing. Wat deden deze ontberingen met Jozef? Zie ook Genesis 41: 14-16.
 9. Is het wel vaker zo dat de HEER donkere tijden in ons leven gebruikt om ons te vormen? Kun je daar andere bijbelse voorbeelden van geven? Heb je iets dergelijks wellicht zelf meegemaakt?
 10. De broers van Jozef leefden al die jaren met een donker geheim.
Hoe blijkt uit Gen. 42:18-23 dat hun geweten hen aanklaagde? Waren zij in die jaren ook veranderd? Wat gebeurde er met hen toen Jozef zich bekendmaakte? Zie Gen. 45: 1-5.
 11. Jakob woonde tussen heel zijn familie nog 17 jaar in Egypte (Gen. 47:28).
Na de begrafenis van hunvader waren de broers nog altijd bang voor hun machtige broer (Gen. 50: 15-18). Wat leren we van de reactie van Jozef in Gen. 50: 19-21. Wat was zijn laatste wens volgens Gen. 50: 24-26?
- Afsluiting:
Laat de groeigroepleiding de avond afsluiten met gebed
Kies daarvoor een vorm die past bij jullie unieke situatie.
- Suggestie: Lees thuis heel de geschiedenis van Jozef in Gen. 37-50.
Hoe zie je de gestalte van Jezus bij Jozef?



Inhoudsopgave

De VISIE achter groeigroepen in onze gemeente	2
Missie en Visie	2
Groei	2
Gerichtheid van de groei	3
Gericht op God: Naar Boven / Geloof.....	3
Gericht op elkaar: Naar Binnen / Gemeenschap	3
Gericht op de wereld: Naar Buiten / Getuigenis	3
Omschrijving van een groeigroep:	3
SPELREGELS voor het functioneren van een groeigroep.....	3
Jaarthema “HART VOOR GOD?”	6
Planning van themazondagen waarop gepreekt wordt over jaarthema en project:	7
Overzicht Jaarthema “Hart voor God?” en koppeling met het Project “Hart voor mensen”.....	8
Globale opzet.....	8
A. Jaarthema “Hart voor God?” (BOVEN).....	8
B. Projectweken “Hart voor mensen” (BINNEN)	9
C. Jaarthema “Hart voor God?” (BUITEN)	9
1. Tweespalt in ADAMs familie - Genesis 4 – Kaïn en Abel	9
2. Verwording in de dagen van NOACH – Genesis 6	10
3. ABRAHAM: Een nieuw begin in Gods plan - Genesis 12 en 13.....	12
4. JOZEF in Egypte - Genesis 39	14



NGK Voorthuizen – Barneveld

<http://www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl>