

- *Wie spreekt jou op jouw geloofsvuur aan?*
- *Voor wie weet jij je verantwoordelijk?*
- *Zie je jezelf als 'een raam op God' of 'als een muur voor God'?*
- *Heb jij invloed op niet gelovigen om je heen?*
- *Wat kun je in dit gedeelte van Paulus leren?*

*Afsluitende evaluerende ronde vanuit de vragen:*

- Heb iets nieuws geleerd?
- Ben je anders tegen jezelf aan gaan kijken?
- Wil je vanuit deze avond nog iets teruggeven aan de gemeente?  
Is er iets wat je met de hele gemeente wil delen?  
(via de website, het kerkblad of d.m.v. een getuigenis...)

**Kringgebed (15 minuten)** Draag in dit gebed elkaar op aan de Heer in de persoonlijke keuzen waar ieder voor staat. Vraag naar het voorbeeld van Jakobus (1) om wijsheid waar je die tekort komt.

**Afspraken en mededelingen**



**HART VOOR GOD?**



**Themazondag 16  
'Window or Wall?'**

Op deze laatste -16e- themazondag een preek over de rol van mensen in Gods plannen. Gods plannen zijn groots! Kort gezegd: 'herstel van alle verhoudingen'. Dat is heel kort voor: 'alles komt goed op deze slechte en verworpen wereld.' Immers als het contact met God hersteld is, vinden wij onze menselijkheid weer terug en wordt onze aarde opnieuw een thuis voor iedereen. Alles komt weer op zijn juiste plaats terecht. De Heer Jezus speelt een cruciale rol in het herstel van onze twee belangrijkste relaties: die met God én die met medemensen'.

In het afgelopen jaar ging het over die twee relaties. Je verhouding met God maakt nogal verschil voor het leven dat je leidt. Izebel had een heel andere inspiratiebron dan Elia. Zij leefde een leven ten koste van anderen: zij was zelf haar grootste inspiratiebron en haar eigen belang haar grootste doel. Hij leefde een leven in dienst van God, zijn eigen welzijn leed eronder, maar zijn leven diende het welzijn van het volk Israël. En het maakte hem getuige van de grootheid van God op de berg Horeb.

Zodra je relatie met God verbetert heeft dat gevolgen voor je contact met je medemensen. Hij staat het je niet langer toe dat bijv. toeval, persoonlijke voorkeur en eigenbelang bepalend voor je contact met je medemensen is. Je God en Vader betreft je in de verantwoordelijkheid die Hij voelt voor *alle* mensen: de goede en de slechte. Hij gaat er vanuit dat je, nu je bij Hem hoort, ook je liefde en betrokkenheid toont voor de goede zowel als de slechte medemensen. Hij gebiedt je beiden lief te hebben, zoals ook Hij beiden liefheeft. Daarover ging het in ons project 'Hart voor Mensen?'

Dat project kwam ons dicht op de huid, want dat is een enorme verantwoordelijkheid. Immers wij zijn kwetsbaar en dus gevoelig voor wat onze medemensen ons aandoen en wij weten vaak niet waar we de kracht vandaan moeten halen om -ondanks ons gekwetst zijn- toch liefdevol te blijven.

Onze Heer God weet dat, maar Hij roept ons op niet uit te gaan van eigen kunnen, maar van de kracht en mogelijkheden die Hij ons ter

beschikking stelt. Heel vaak via 'gewone' medemensen.

### **Ijsbreker (10 minuten)**

*Vertel elkaar welke persoon een belangrijke rol in de groei van je geloof gespeeld heeft. Waarom was dat?*

### **De Heer centraal (15 minuten)**

Lees met elkaar Deut. 6, 1-9. De oproep om de richtlijnen van de Heer door te geven aan de volgende generatie. Dat mag je breder opvatten dan dat alleen ouders een taak hebben naar hun kinderen toe. Ook als je geen gezin hebt, ben je een ambassadeur/drice van het Koninkrijk van God.

*Zou jij jezelf de vader of moeder van iemands levensstijl durven noemen?*

### **Thema 16: 'Window or Wall'**

In Gods plannen duiken steeds mensen op, die daarin een belangrijke rol spelen. Het is duidelijk dat Hij ons en onze medemensen ook een verantwoordelijkheid geeft in de komst van het Koninkrijk.

- *Lees nog eens 2 Tim 1, 1-7. Paulus en Timotheüs zijn twee belangrijke personen in Gods Koninkrijk geworden. Welke mensen waren belangrijk voor hun geloof?*
- *Welke rol speelde Paulus in het geloofsleven van Timotheüs?*
- *Timotheüs wordt aangespoord het 'vuur nieuw leven in te blazen'... Hoe moet hij dat dan doen? Wie speelt daar een grote rol in? (Lees ook eens verder in het hoofdstuk)*
- *Hoe is het met je eigen vuur?*

